

## Recensie van NBD Biblion

Nadat het circus waar Nuru de leeuw is opgegroeid failliet gaat en de Orgelman geen geld meer met hem kan verdienen, brengt een fee in de vorm van een oude vrouw uitkomst. Voor de Orgelman tovert ze dukaten. Nuru helpt ze terug te keren naar Afrika, waarvoor ze hem voor korte duur in een katje verandert. De kameeldrijver die de fee bestelt, schrikt danig als hij een leeuw achter zich aan krijgt. Per kameel komen de fee en Nuru aan in een Afrikaans dorp, waar Nuru een jongen redt van een cobra. Dat levert hem de naam Nuru n'zuri op: goede leeuw. Die naam doet hij eer aan als hij een babyolifant terugvindt en apen helpt te ontsnappen aan krokodillen. Als hij uiteindelijk bij zijn stam aankomt is hij heel welkom. Sprookjesachtig (fee, sprekende dieren) voorleesprentenboek met niet eenvoudig taalgebruik (o.a. vermomming, voedingsbron, failliet), wat wel past bij de sfeer. De meeste vrij realistisch aandoende illustraties beslaan een spread, de tekst staat in de afbeelding. Moraal: wie goed doet, goed ontmoet. Uitgeverij KLIN (Kroatische literatuur in Nederland) brengt o.a. Kroatische kinderboeken naar Nederland. Een verzorgde uitgave in vierkant formaat met glanzend papier, dat het best tot zijn recht komt als voorleesboek. Vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Deze uitgeverij brengt moderne Kroatische literatuur naar Nederland. Uitgeefster bewerkte dit boek voor Nederland.